



Aan: Directeur Laride, directeur EE Accommodations

Beste heer Wijnhoven, beste heer van Essen

Het afgelopen weekend las ik in het Eindhovens Dagblad het [artikel](#) over de plannen voor de locatie van de Collse Hoeve. Met daarin een belangrijke rol voor uw bedrijf. Ik zal eerlijk zeggen: Ik schrok behoorlijk van het plan.

De afgelopen jaren ben ik vaak langs de Collse Hoefdijk gereden. Ik heb er zelfs ooit nog leren rijden. Dat was toen nog best een uitdaging: langs de weg stonden rijen eiken en de weg was smal, nog landelijk gelegen tussen akkers. Met hier en daar zicht op de oprukkende industrie rond Eeneind.

Hoe anders is dit nu. De weg is heringericht. Met rotondes en afslagen naar links en rechts. Het is de hoofdader van een gebied vol bedrijvigheid. Het doel is om snel van a naar b te gaan. Niet om stil te staan.

Er zijn gelukkig nog kleine stukjes die uitnodigen even af te remmen. De Collse Hoeve is het hart van de omgeving. Van hieruit werd ooit de omgeving verkend en verder ontgonnen. Brabants boerenland. Voor veel Nuenenaren zal dat beeld in gedachten nog opdoemen tijdens de (steeds) snellere verplaatsing over de weg. Voor mijn ouders is dat zeker het geval. Zij groeiden op in deze omgeving die ze nauwelijks nog herkennen.

En nu dreigt de Collse Hoeve te verdwijnen.

Natuurlijk: Ondernemerschap brengt vooruitgang. En daar kun je niet tegen zijn. Maar soms gaan ontwikkelingen te snel, zonder oog voor de naaste omgeving of de lange termijn. En dat is precies waarom ik zo schrok van het voorstel. Het staat los van de omgeving. Of erger, het dreigt deze zelfs helemaal uit te wissen. En dat voelt niet goed. On-Brabants zelfs. Want zonder rekening te houden met de omgeving kom je op de zandgrond niet ver.

Vanuit Pacte des Cygnes, waar ik me sinds een aantal jaren graag actief voor inzet, streven we naar een Brabant waarin we juist die verbondenheid weer centraal willen stellen. Met aandacht voor de mens, de omgeving en de historie. En vanuit Pacte des Cygnes wil ik die oproep ook doen aan jullie, en aan jullie bedrijf. Behoudt de Collse Hoeve en je behoudt een plek vol herinneringen, van 'typisch Nuenen'. Een plek om bij stil staan waar we vandaan komen.

En doe het niet uit goodwill, maar als een eerbetoon aan de omgeving. Want zonder die omgeving, van de wegen waarop we rijden tot het water uit de kraan en de mensen die het allemaal maar mogelijk maken, kan een onderneming niet groeien.

Vanuit Pacte des Cygnes,

Ramon de Louw

www.pactedescyignes.org